

## **Zondagsbrief 21 november 2021**

### **Christus Koning**

Deze zondag begint de laatste week van het liturgisch jaar. De Kerk herinnert ons er door gebeden en liturgische lezingen aan, dat Jezus de Koning van het heelal is. De vermelding van Jezus Christus-Koning is niet beperkt tot enkele speciale gelegenheden, zoals doopsels, huwelijken, begrafenissen en onderwijs voor de eerste communie en is niet beperkt tot de feesten van Kerstmis of Pasen, maar de soevereiniteit van Christus moet aanwezig zijn in heel ons leven: thuis, op straat, op school, op de universiteit en op het werk.

In haar viering van dit Hoogfeest stelt de Kerk ons Jezus voor, de Koning van het Kruis, die de leiders van de Joden en de soldaten bespotten door tegen hem te zeggen: "...Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. Hij is toch de koning van Israël. Laat Hem nu van het kruis afkomen, dan zullen we in Hem geloven..." (Mt 27, 41-43). Maar deze Koning is in één ding geïnteresseerd: de vervulling van de wil van zijn hemelse Vader, namelijk de redding van alle mensen door het kruis.

De Heer Christus is een Koning op de troon van het kruis, en de berouwvolle dief begreep dit en vroeg Hem hem te gedenken in zijn koninkrijk, en Jezus antwoordde hem: Heden zul je met Mij in het paradijs zijn.

Jezus Christus is ook de Koning van de Waarheid, omdat Hij gedurende zijn hele leven de waarheid diende, hij getuigde van de waarheid, hij getuigde van de Vader en van het eeuwige leven, van de morele strijd die de mens op deze aarde voortdurend moet voeren. Dit is de zin van de Koning van het heelal, die de waarheid leeft en ervan getuigt, in tegenstelling tot de levenswijze van hen, die Christus zelf aan de kaak stelt, zeggende: "De vader uit wie gij zijt is de duivel, en gij verkiest te volbrengen wat uw vader verlangt. Hij was een moordenaar van begin af aan en hij bevindt zich niet in de waarheid, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugentaal spreekt, spreekt hij uit zijn eigen wezen, want een leugenaar is hij, ja, de aartsleugenaar. Mij gelooft gij niet, omdat Ik de waarheid spreek." (Joh 8: 44-45).

Alle apostelen van Jezus Christus zijn geroepen deel te nemen aan zijn koninkrijk, luisterend naar zijn stem: "Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem." (Joh 18,37).

Inderdaad, een koning over zichzelf is degene die de vrijheid van de moraal van het Evangelie leeft. "Dan zult ge de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken." (Joh 8,32).