

De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen laten klinken. Verhalen, verteld door en voor mensen uit onze gemeenschap. Wij willen mensen bijeen brengen en over actuele thema's / onderwerpen met elkaar in gesprek gaan. Één keer per maand op dinsdagavond is er een programma van ruim een uur. Dat ziet er als volgt uit:

- Ca. 19:15 u Welkom met koffie/thee en koek
- 19:30 u Verhaal centraal
- Ca. 20:00 u Start gesprek
- Ca. 20:15 u Koffie/thee
- Ca. 20:30 u Afronding en naar huis

Dinsdag 19/9 **Wij versus zij.** Vredeslezing in kader van de Vredesweek 2017

Jan Schellekens | Uitbater café Oud Brabant en trainer/adviseur jeugd en jongerenwerk

We zijn steeds minder geduldig geworden met onze opgroeiende jeugd. We hebben allerlei maatregelen en wetten in het leven geroepen om ze te "beschermen" maar dat levert direct een zware beperking op in vrijheid om "zelf" te ontdekken en te leren in hun vrije tijd. Daarmee lijkt het soms dat "de jeugd" wordt gezien als staatsvijand nummer 1. Dit leidt dan weer toch meer repressief optreden in een poging ze in het gareel te houden. Repressief optreden lucht misschien op, maar het werkt niet. Problemen verdwijnen in het algemeen niet door ze te onderdrukken. Het leidt tot meer afstand, meer verzet of zelfs ondergrondse actie / geweld. Het wordt tijd dat we "de Jeugd" weer gaan zien voor wat ze zijn: mensen op weg naar zelfverantwoordelijke volwassenheid die vooral goede begeleiding nodig hebben op dat pad.

Dinsdag 24/10 **Pelgrimage naar Santiago de Compostela**

Walther Halters |

Wat bezielt pelgrims in hemelsnaam?

Wat beweegt ze om maandenlang onderweg te zijn, steeds verder van huis?

Zaterdag 1 april 2000 vertrek ik vanuit de Sint-Paulusabdij in Oosterhout. Precies drie maanden later, na een tocht van 2200 kilometer, stap ik Santiago de Compostela binnen. Miljoenen pelgrims uit alle windstreken zijn me de afgelopen duizend jaar voorgegaan. Ik ontmoet onderweg prachtige mensen en loop vol verhalen. In augustus 2004 vertrek ik opnieuw om nog een keer de laatste 800 kilometer te lopen, van Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankrijk, de camino in Spanje af, naar Santiago de Compostela, want Jacobus wacht...

Over het ontstaan van de pelgrimage naar Santiago de Compostela en mijn eigen belevingen wil ik u graag vertellen.

Dinsdag 28/11 **De Advent... op verrassende wijze verteld en getoond**

Kees Maas | Vroeger missionaris in Indonesië en heeft nu een bestuursfunctie in Teteringen.

Hij komt regelmatig en graag in de Verrijzeniskerk om er voor te gaan

Mevrouw Annemiek Wijnker – Hoedjes | vroeger coördinator van de pastorale school 'De Paraplu' in dekenaat De Noordkop in het bisdom Haarlem. Getrouwd, moeder van vier kinderen. Co-auteur van het boek 'Woorden en Verhalen die er toe doen'. Kees en Annemiek brengen via PowerPoint presentaties bijbelverhalen bij deze tijd.

In de PowerPoint getiteld: 'Vreemdeling, wie ben je?' kijken zij naar het verhaal van de vreemdelinge Ruth en naar onze houding ten opzichte van de vreemde en de Vreemde, die we in deze adventstijd verwachten. Een verrassende kijk op advent 2017. Ook nu, aan het begin van de advent kijken we uit naar een fraai verhaal.

Jong en oud zijn van harte welkom op deze avonden. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen wij u ophalen en/of thuisbrengen. Bel of mail daarvoor de Verrijzeniskerk. Telefoonnummer en e-mailadres van de Verrijzeniskerk zijn hieronder opgenomen.